

Vraag het aan Morya

Levenslessen



Sommige dingen die je zou kunnen verlangen zijn niet goed voor jou

“Wanneer mensen in hun verlangen leven, wanneer ze met dingen bezig zijn die ze voor zichzelf willen, is dat niet verkeerd. Maar het veronderstelt dat je in je verlangens gaat kijken, want er zijn een aantal zaken die je zou kunnen verlangen die niet goed zijn voor jou en dat kan je ontdekken.

Verlangens op zich zijn niet verkeerd, maar het moeten zuivere verlangens worden en innerlijk weet je dat. Als je vanuit je eigen hart leeft, kunnen er een aantal dingen duidelijk worden.

Je bent geboren op een bepaalde plaats, je hebt veel dingen gezien van je vader en je moeder, je bent naar school gegaan en er zijn dingen aan jou geleerd, en die dingen doe je dan. Dikwijls is het pas jaren later dat je die dingen in vraag stelt of dat je denkt: ‘ja, eigenlijk ben ik anders dan mijn vader en mijn moeder, mijn broer en mijn zus, anders dan mijn leraren...’ Dan begin je te kijken naar je eigen leven. Het is niet verkeerd dat je ziet dat je met andere verlangens leeft dan de anderen, maar innerlijk moet je een rust creëren.

Waar je ook mee bezig bent, wat er ook gebeurt in jouw leven, probeer tot rust te komen op een heel eenvoudige manier. Maak je leven niet ingewikkeld, maar maak het liever eenvoudig en doorzichtig. Als je eerlijk bent met jezelf krijg je inzicht in jezelf en in de dingen die je doet. Dat is van belang. Daaruit leer je dan waar je werkelijk met je leven naartoe wil”

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Bezinning 7: Ga naar de wereld met liefde”
(uit hoofdstuk 5: ‘Over liefde en verlangens’) © Mayil.com